



Barndommens legeområder - Kastellet, Østre Anlæg og Kongens Have. Januar-turen 2021

Hele 11 cyklister var trods vintertemperatur og coronatider mødt op til den kombinerede cykel- og gåtur i Jacobs grønne barndoms-legeområder i København. Første mål var Kastellet, hvor vi gik rundturen på voldene med en flot udsigt over havn og by. Bortset fra Jacobs spredte anekdoter fra gamle dage kunne vi uforstyrret gå - med afstand - og snakke frit, som det er sværere at gøre, når vi cykler. Blæsten havde frit spil på denne del af turen, så kulden kunne virkelig mærkes, men resten af turen gav heldigvis mere læ.

Næste mål var Østre Anlæg, men på vejen så vi et meget spændende moderne byhus, Stokhusgade 4B, fra 2007. På en kun 7 m bred grund mellem to huse fra 1800-tallet har arkitekten Nils Holscher bygget et meget kontrasterende hus i metal og glas i 6 etager. Umiddelbart lyder det som en katastrofe, men vi var vist enige om, at det i proportioner og materialevalg adresserede de eksisterende huse, og at det gav et spændende "twist" til kvarteret. På fotoet kan man se, at det gamle byhus tv. har fået tilføjet elementer fra Holschers hus, hvilket også fremmer indpasningen i husrækken. Huset er blevet præmieret og omtalt og rost i alverdens medier. Nils Holscher har selv boet med sin familie på de to øverste etager med en formidabel udsigt over byens tage i en meget åben og minimalistisk indrettet bolig.



Man kan på nettet google TV-udsendelsen "Arkitektens hjem: Nils Holscher", hvor man får et indtryk af arkitektur og bolig. Holschers egen bolig kan i øvrigt købes lige nu. Beskedne 12 mio. for de 141 m2 fordelt på to etager.

Østre Anlægs for manges vedkommende ukendte park har karakter af vild natur om sommeren med det kuperede terræn og voldgravens vand med åkander, fuglevildt og tæt beplantning og høje træer. Her er mange hemmelige kroge og aflukker, som lokker barnesjæle, og områder med bænke blandt grønt og blomster, som indbyder et voksent publikum til stilfærdig vegeteren i en verden, man tror må befinde sig langt væk fra byen. I rosenhaven ved vandet skålede vi nytår og fik lidt indre varme af den medbragte Fernet Branca.

Vi kunne trække cyklerne til Kongens Have, der ligger som på en flad tallerken, så man kan overskue det meste overalt. Vi gik en kort rundtur og fik forklaret, hvordan turlederen for 70 år siden blandt mange andre barnestreger åbnede for springvandet. Fra haven ser man Kronprinsessegades perlerække af smukke klassicistiske bygninger, som støder op til Kongens Have. De er opført efter Københavns brand 1795. Her ligger som bekendt Davids Samling, men også turlederens barndomshjem på 2. sal i nr 44 med en flot udsigt over "Kongens". Huset blev købt af Jacob Gade Fonden i 1972 og indrettet som musikkollegium. Ejendommen, der er fredet, har for nylig gennemgået en omfattende indvendig renovering.

Vi sluttede rundgangen ved bænkene midt i staudehaven langs muren mod Sølvgade. Her klarede vi hurtigt klemmerne, så vi igen kunne få varmen på hjemturen.



Barndomshjemmet og Jacob Gades Kollegium

Vi var hjemme før kl. 15, hvor mor Mette annoncerede, at vi herefter maksimalt må forsamles 5 i det offentlige rum. Det tænker vi lidt over, inden vi når Kyndelmisse og næste cykeltur den 2. februar.

Turleder og referent Jacob

