

## December-turen 2020

# Det er jul - det var cool

Turen gik til Islands Brygge, Amager fælled og Remiseparken.

På denne råkolde dag var vi fem tapre cyklister i "Kvart i elleve-regi", der fik rørt sig.

Vi kørte langs Stadsgraven og videre ad Artillerivej og tog en afstikker bagom Ballonparken og gjorde holdt ved Ballonhangaren, som står nyrenoveret efter at RealDania By og Byg i 2017 overtog den. Vi kunne ikke komme ind, men betragtede den imponerende portkonstruktion. Hangaren blev bygget i 1917 som opbevaringshal til militærets observationsballon.

Vi cyklede tilbage til Artillerivej og ind i sidegaderne, som hver især gemmer på pladser og bebyggelser af forskellig alder og karakter. Deriblandt Mogens Dahl Koncertsal beliggende i Snorresgade. Et lille, fint gammelt bygningsanlæg vinkleret på gaden. Det har dannet ramme om mange koncerter og begivenheder, men er nu er gået konkurs - og var derfor lukket.

Herfra cyklede vi videre igen ad Artillerivej og kom til "Silver Arrow" - et sølvglimtende vartegn på Islands Brygge: Et 14 etagers meget slankt højhus. Med 26 lejligheder til møbleret udlejning.

Huset har sin form nærmest som en pil, på en meget lille grund og er beklædt med sølvfarvet strækmetal.

Derfra cyklede vi igennem nye rækkehuskvarterer - nogle mere golde og triste end andre - og forbi Havnevig, for til sidst at komme til Artillerivej igen.

Vi drejede ind på Amager Fælled med henblik på at cykle en rundtur der, inden vi skulle til Remiseparken. Flere af os havde ikke været der før, og det er jo et skønt åndehul i byen, men det lykkedes turlederen at fare vild! Dog med Kim som redningsmand - og DR-byen, der



*Bygningen er tegnet af arkitekt maa Carsten E. Holgaard, som har sat stregerne til flere af den sydlige del af Islands Brygges nybyggerier samt ombygningen af A-huset. Alle for bygherren Walls, som også står bag Silver Arrow.*



*Nej, det er ikke det nye statsfængsel på Falster, men derimod rækkehusbebyggelse på Islands Brygge. En af Thomas Dambos humoristiske trolde "Suttetrollden" kan du opleve i Remiseparken.*



*Godt vi har RealDania som har stået for ballonhangarens renovering. Nu bliver den brugt som ridehus.*

tårnede sig op, kom vi på rette spor og fandt Peder Lykkesvej, hvorfra vi indtog Remiseparken. Her skulle vi finde Suttetrollden Sanka, og han lå og hyggede sig på "Bondegården" ved børnenes legeplads. Utrolig fin skulptur - igen. Remiseparken er forvandlet til et nyt fælles mødested. Tidligere var det et sted Urbanplanens beboere forsøgte at slippe udenom, men nu er den et sted, folk fra hele København besøger. En aktivitetssti i indfarvet beton skaber den sam-

menhæng, parken har manglet. Der er legepladser, nyttehaver, soppebassin, boldbaner mv. Samtidig er der anlagt klimasikring, som skal afhjælpe skybrud. Temperaturen indbød ikke til at slå sig ned og spise den medbragte mad, men heldigvis var vejen herfra kort til Halvtolv, så vi kunne komme hjem til frokost. Dejligt at der var opbakning til turen.

*Referent og turlleder Ellen Harre*

