



*Ivan Evigvår, bagerst, blev fundet af Kvart i Elleves udholdende deltagere.*

## November-turen 2020 Cykeltur med afstand ...

Alternativ cykeltur.

Cykelbandens planlagte tur den 3. november blev aflyst p.g.af coronasituationen, men vi syntes alligevel efter utallige opfordringer, at vi ville cykle lidt ud i det blå - i mindre grupper på max 10 om nødvendigt.

Bente og jeg havde derfor forberedt en tur ad Havneringen til Tippen og retur - med madpakke som sædvanlig.

Ni friske personer mødte frem til en cykeltur i frisk modvind, så opdeling var overflødig.

Vi passerede de stadigt pulserende byggepladser på Islands Brygge og kom ud i den næsten landlige stilhed på stien med havnen på den ene side og Fælleden på den anden.

Cykede under Sjællandsbroen og ned til Fiskerhavnen og Stejlepladsen. Her gjorde vi holdt mellem de små hyggelige fiskerhuse/fiskenetbunker og andre pittoreske elementer, et miljø som nok desværre synger på sidste vers, eftersom der er store byggeplaner for Stejlepladsen. Desværre et resultat af at den berømte frø på Fælleden skulle skånes, så byggeplanerne blev ændret til at skulle finde sted på et unikt område, der nu må se sin afslutning i møde. Fra lokal-



*Så mister vi igen et spændende kulturmiljø, når kommunen bygger nye boliger på tippen.*



planforslag udsendt i august 20: Planforslagene muliggør et byggeri med primært boliger på samlet op til 72.000 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 140. Der stilles krav om 25 % almene boliger, og der er indarbejdet en daginstitution på 10 grupper/stuer i projektet. På stejlepladsen gemmer sig en ny "kæmpe" af kunstneren Thomas Dambo, og den skulle vi finde. Efter at have forceret mudrede stier og tornebuske dukkede Ivan Evigvår op, som nu skal vogte over området til buldozjerne gør sit indtog. Vi hilste på ham, og med efterhånden knurrende maver cyklede vi derfra videre ind på Tippen, hvor vi fandt den dejligste foderplads. Læ, halvtag og græs at sidde på - så smagte klemmerne. Vi fortsatte langs kanalen med det noget ucharmerende navn "Lorterenden" og vendte hjemad igen -kørte under Sjællandsbroen og langs vandet - næsten hele vejen, kun lidt afbrudt af byggepladser langs de nye Engholme og videre hjemad langs Havnegade og Inderhavnsbroen. Alle godt tilfredse -Yes WE Can!

*Referat og foto: Ellen Harre*



*Fiskerihavnen er en lille perle med få erhvervsfiskere.*