

August-turen 2019

Ad ukendte stier...



To landemærker. Den over 1000-årige Høje Taastrup Kirke og den markante nye station med de tre tårne som symboliserer Københavns Byvåben.

Med Flemming Høybye som guide tog vi til Hedeland i Høje Taastrup Kommune. Vi tog toget til Høje Taastrup Station med den postmodernistiske stationsbygning domineret af tre tøndehvælvstage, som er blevet et vartegn for kommunen. Stationen blev indviet i maj 1986 samtidig med S-banens forlængelse fra Taastrup Station. Udover at fungere som et regionalt trafikknudepunkt var stationen også tænkt som en fremskudt hovedbanegård til aflastning af København H. Stationen blev tegnet af Jacob Blegvad A/S i samarbejde med DSB's arkitekter, bl.a. Jens Nielsen.

Det første stop var ved rådhuset, hvor Flemming i otte år sad i byrådet for SF, så han kendte byen som sin egen lomme. Rådhuset, som blev bygget først i 80'erne, har så mange bygningskader, at det nu bliver nedrevet og erstattet med et nyt tegnet af PHL arkitekter og COWI.

Bag rådhuset ligger kirken som et vidnesbyrd på godt byggeri. De ældste dele af kirken er fra perioden 1050-1150, mens våbenhus, sakristi og tårn stammer fra 1250-1400.

I middelalderen var Høje Taastrup Kirke indviet til den katolske helgen Sankt Bartholomæus. Derfor hed kirken indtil reformationen i 1536 Sankt Bartholomæus Kirke.

Vigtige dele af Danmarks historie knytter sig til



En lille hvil og en mad ved stationsbygningen, før vi begiver os ad ukendte stier.

kirken. Her mødtes kongerne Knud 5. og Svend Grathe i et slag i 1149 neden for den bakke kirken ligger på. Det første sammenstød mellem de to hære falder ud til Knuds fordel, men begge konger frygter nu for deres liv og vælger at flygte. Det andet sammenstød mellem hærene bliver vundet af Svends skånske soldater, som kalder Svend tilbage til Høje Taastrup, så han midt på slagmarken kan blive udråbt som sejrherre. Knud flygter derefter med resterne af sin hær tilbage til Jylland.

I 1658 blev fredsftalen efter nederlaget til svenskerne i Første Karl Gustav-krig forhandlet i Høje Taastrup præstegård. Det førte til Freden i Roskilde i dagene 16-18. februar 1658. Ved forhandlingerne var den danske konge, Frederik 3, repræsenteret af rigshofmester Joakim Gersdorff og rigsråd Christen Skeel, mens den svenske konge var repræsenteret af rigsråd Sten Nilsson Bielke og den danske overløber Corfitz Ulfeldt. Aftalen blev færdigforhandlet og underskrevet i Roskilde den 26. februar 1658.



Høje Taastrup er én af hovedstadsområdet største og mest grønne kommuner. Omkring 2/3 af kommunen er skov, eng, mark og søer. Her ligger også Hedeland, som var turens endemål. Det er et 15 kvadratkilometer stort natur- og fritidsområde. Oprindeligt var her en omfattende jagt på råstofferne grus, ler og sten. Nu er det gennem 30 år omdannet til et herligt rekreativt område med masser af natur og dyreliv. I den nordlige del af området starter veterantogbanen, der med sine fem km spor er Danmarks længste smalsporede jernbane. Her tilbydes hver søndag hele sommeren togture gennem det smukke landskab.



De gamle grusgrave som lignede et månelandskab er blevet til søer, bakker og kanaler med et righoldigt plante og dyreliv.

Ove synes, at bænken er ski'go. Den er lavet af vittig gør-det-selv-mand af gamle ski.

Vi spiste vores medbragte mad i togstationen, før vi cyklede gennem det naturskønne område, hvor der nu findes over 100 kilometer lange gå-, cykel-, ride-, motions- og naturstier. Stierne løber forbi skibakken og Hedeland Amfiteater, en af de største friluftsscener i Øresundsregionen med plads til 3.000 tilskuere. Den store åbne scene tilbyder den perfekte ramme om klassiske operaopsætninger, som vises hvert år i august. Hedeland rummer også en golfbane, fiskesøer, vinmarker, en motocrossbane og ikke mindst en 50 meter høj ski- og kælkebakke med snekanon, der sørger for sne ved frost i mindst fire døgn. Hedeland har udviklet sig til en ren naturperle med et rigt plante- og dyreliv. Bag Hedeland Naturpark står I/S Hedeland - et offentligt interessentskab ejet af 3 kommuner: Greve, Roskilde og Høje Taastrup.



Interessentskabet blev stiftet i 1978 og har til opgave gennem opkøb af ejendomme at planlægge, anlægge og drive det hen ved 1500 ha store område.

Høje Taastrup og Hedeland var et besøg værd. Tak til Flemming for en dejlig tur.

Referent: Preben Thorup