



Ledøje Kirke er et besøg værd. Til daglig er den lukket, men vi fik en aftale om åbning med den flinke graver Morten.



September-turen 2017

Landsbyerne Ledøje og Pederstrup på Vestegnen

Vejret er ideelt til en længere cykeltur: Vindstille, ca. 18 gr og overskyet, men tørt. Vi er 10 deltagere, der på opfordring af turlederen sætter lidt mere fart i cyklerne end vanligt, så vi kan nå et tog 11.08 fra Dybbølsbro Station. Det giver lidt sved på panden, og turlederen må acceptere en anmærkning. Men det betyder dog, at vi kan tage den mere med ro resten af turen. Vi står af på Måløv station og cykler gennem et rigtig pænt boligområde langs en sø og videre ad stier gennem smukt bondeland til landsbyen Ledøje. Ved gadekæret ligger en usædvanlig middelalderkirke, som graveren efter aftale lukker os ind i. Vi overraskes over, så intim og hyggelig kirken virker med relativt små rum i varme farver. Kirken er opført omkring 1225 af en stormand, der havde sin ridderborg helt tæt ved kirken, der

efter inspiration fra Tyskland - men som den eneste i Danmark - blev opført med to komplette kirker over hinanden med en åbning imellem. Den øverste var forbeholdt stormanden, hans familie og gæster, og her foregik gudstjenesten, som stormandens tyende og arbejdere så kunne følge fra den underste kirke. Præsten kom dog også ned i underkirken, når nadverbrødene skulle uddeles. Ridderborgen forsvandt i begyndelsen af 1400-tallet og dermed også formålet med dobbeltkirken. Kirken blev senere ændret til en almindelig landsbykirke, måske i forbindelse med opførelsen af tårnet omkring 1500. I 1890 gennemgik kirken en meget stor istandsættelse, hvor også murene og tårnet blev forhøjet, således at dobbeltkirken kunne genetableres. Når denne besværlige istandsættelse har kunnet lade sig



Det var en af de sommerdage, hvor det ikke regnede. Vi oplevede smukke kirkerum, smukke gårde og smukke mennesker der indtager deres velfortjente måltid ved landsbyens gadekær.



gøre, skyldes det nok, at kirken var i Universitetets eje i tiden 1539 - 1934. Vi cykler nu til landsbyen Pederstrup i udkanten af Ballerup. Her er et levende landsbymiljø med gadekær og dyr, der græsser på de omgivende marker. To af landsbyens gårde danner sammen med to mindre stationsbyhuse og historiske haver rammen om Ballerup Museum, der både er et lille frilandsmuseum og et bymuseum. For tiden har museet en særudstilling "Vejen til Ballerup", der fortæller historien om storfyrstinde Olga og andre indvandrere i an-

ledning af 100-året for den russiske revolution. Vi spiser frokosten ved gadekæret, går en tur ude som inde og slutter besøget i Konditorgaarden i Store Peters hus, hvor vi får kaffe og kage i haven. Vi er enige om, at de to landsbyer, kirken og museet i høj grad er et besøg værd, og det har overrasket os, så fredeligt og landligt vi har kunnet cykle omkring tæt på by, jernbane og motorveje. Vi cykler nu ad en sti de få hundrede meter til Ballerup Station og S-toget. Tak til Kurt for idéen til at besøge de to landsbyer.

Turleder og referent: Jacob