



August-turen 2017

Tur til temahaverne i Valby

Strålende sol, varmt vejr og vindstille. Vi cyklede langs havnen, ud forbi Islands Brygge og gjorde et kort stop ved Havnevigen - den nye eksklusive rækkehusbebyggelse opført omkring en nyanlagt "Vig". Her kunne vi se den spæde start på et kommende lille strandområde langs vigen, det bliver helt sikkert et tilløbsstykke.

Vi fortsatte ud forbi Nokken, kørte under Sjællandsbroen og krydsede vandet, der lå som et spejl. Det var fantastisk stemningsfuldt at køre rundt om Fiskerihavnen og langs med de nærmest "pictureske grejboder" med net og fiskekasser samt de selvgroede beboelsesmårhuse langs stien videre ud i det grønne.

Vi nærmede os Valbyparken ad små stier ved Tippen og vi modstod fristelsen til en tidlig kaffe i Tutten, som vi passerede på vejen.

Om Temahaverne:

De er grundlagt i 1996 da København var europæisk kulturby. De blev anlagt i foråret 1996 og indviet den 1.juni samme år som Danmarks hidtil største haveudstilling Havekultur 96 med 17 nyanlagte temahaver. Temahaverne er designet af nogle

af Danmarks kendteste landskabsarkitekter og groet frem på et fundament af frivillige sponsorer og engagerede mennesker. Det vellykkede resultat blev så overvældende flot at Borgerrepræsentationen besluttede at give området med temahaverne permanent karakter af havekulturelt udviklingsområde.

Herudover er der den smukke rosenhave med 12.000 roser.

Vi cyklede ned gennem Poppelalléen, som gennemskærer og inddeler parken på en markant og flot måde, og definerer for den besøgende, hvor man befinder sig i parken.

Vi så nærmere på nogle stykker af dem og lagde ud med den Sommerblomstrende have(14). Med en grundplan i stramme geometriske figurer med et væld af kontrastrige farver .

Videre til H.C.Andersens orientalske have(16) inspireret af Østens Mystik og eventyret Nattergalen af HC Andersen. Vi passerede en gammel trækineser, der betragtede os på vores lille vandring gennem en rislende kilde på trædesten under skyggefulde bambus . Meget stemningsfuldt .



*Vi oplevede en mange-
sidig arkitektur fra de
selvbyggede fiskerhu-
sene i Sydhaønen og de
nye mondæne huse
Havneviggen på Islands
Brygge Syd, med di-
rekte adgang til den
nyanlagte vig via egen
badebro.*

*På Otto Busses Vej
kørte vi gennem kvarte-
ret med de smukke pi-
toreske DSB
funktionærboliger i ba-
neterrænet.*



Vejen gik nu til Børnenes årtusindskiftehave(12) . Den er designet af Valby skoles daværende 3.klasse.(år 2000) Haven rummer et skyggefuldt skovområde med en junglesti, et lyst, blomsterrigt og hjerteformet område. De to områder adskilt af en sø (lavt soppevand)med fontæner men forbundet med en bro. Igen fantasifuldt på sin måde. Vores medbragte frokost indtog vi i den fredfyldte Islamiske haves (5) vederkvægende skygge såvel under pergolaen som på de –i dag meget passende - kølige blåhvide glaserede bænke med udsigt til det rektangulære vandbassin med mosaikker i bunden.

Som den sidste have, så vi rosenhaven der med sine 12.000 roser, smukt sammensat /adskilt af Lavendel, Løvefod, salvie og lammeører tager sig vidunderligt ud på en bund af det mest tætte kortklippede og friske grønne græs.

Vi forlod parken ad den nordlige udgang og cyklede gennem sydhavnskvarteret ad Mozartsvej og Borgbjergvej-helt særlig- nærmest provinsiel stemning der.Turen gik videre et stykke ad Enghavevej,

hvor vi kastede et blik på "Gammel Strands fiskerkone" der midlertidigt står der og holder øje med folk, der skal i Netto!! Derpå krydsede vi jernbanen via en tunnel og kom ind i en lille ny oase nemlig "Den gule by". Opført for DSB til jernbanearbejderne og præmieret i 1909.

Bebyggelsen består af lave længer med udhuse og haver imellem, samt en lidt finere dobbeltvilla med stor have med søjeloggia foran.

I dag er de lejeboliger med adgang for alle, dog hørte vi fra et par beboere, der nød kaffen på den lille fælles plads, at husene løbende i forbindelse med fraflytning overgår til ejerboliger. Arkitekten var Christian Brandstrup som i mange år var på Stadsarkitektens kontor. Man finder også hans navn tilknyttet de store villaer ved Valbybakkeområdet.

Turen rundede vi af på Islands brygge med dejlig kaffe og hyggelig snak på denne dejlige sommerdag.

Referant Ellen Harre