



April-turen 2017

Holmgang til de nye boder

17 spændte halvtolvvere kørte i strålende forårssol til Elefanten på Nyholm, hvor vi hørte om, hvordan man skaffede fundament til kajplads ved at sænke et udfaset lineskib – Elefanten – som blev fyldt op med jord og sten. Vi forestillede os de mange søfolk og håndværkere, der kom gående fra Nyboder over den daværende bro fra Toldboden og forbi Philip de Langes imponerende hovedvagt til Københavns største arbejdsplads. Fra Sixtus kunne kronprinsen (den senere Frederik d. 6.) følge slaget på Rheden den 2. april 1801; det slag der kostede mange sårede og døde og var starten på Danmarks deroute som stormagt. Fra Sixtus cyklede vi via Larsens plads til Toldboden, hvor vi så over på "os selv" og fik mere nyboderviden. Nyboder var en by i byen med egen justits, skole, sygehus mv. Lønningen udbetaltes delvis i naturalier i form af mad fra Proviantgården. Næste stop var statuen af Christian den 4. i Krokodillegade. Den er udført af billedhuggeren Bissen, der havde tilbragt 10 år i Rom i Thorvaldsens ate-



Flere familier var fælles om køkkenet, som også var et gennemgangsrum. Th. Kammeret med sivskoene og natpotten under sengen.



Hvad betyder holmgang? Her på Nyboder er det når værftsarbejderne går i samlet flok til Holmen på arbejde kl. 4 om morgenen, fortalte Lise Kehlet, vores vidende vært, som også havde en lille quiz. 1. præmien var en pose Kongen af Danmark.

Th. Retiraderne bliver studeret, men måtte ikke bruges.

lier. Bissens arbejder omfatter bl.a. også rytterstatuen af Frederik den 7. på Christiansborgs slotsplads og statuen af Frederik den 6. ved indgangen til Frederiksberg Have.

I Nyboder mindstuer i Sankt Poulsgade (hvor yderligere to halvtolvere stødte til) blev vi mødt af vores humørfyldte, vidende og engagerede guide, Lise Kehlet, der er historiker og frivillig på stedet. Vi var rundt i de små stuer, i det fælles køkken og på det svært tilgængelige loft. Der har været meget trangt, navnlig da man fandt på at "løse" bolig-manglen ved at splitte en lejlighed op i to. Der kunne være op til 20 beboere i rummene!

Udenfor i gården blev vi med retiraderne som baggrund beværtet med et glas madeira, medens guiden fortalte videre om livet i Nyboder. Den medbragte mad blev fortæret i skolestuen, hvor der også var smagsprøver på beskøjter og drikke med tilknytning til livet på søen. Til sidst en quiz med spørgsmål omkring Nyboder. Det klarede vi nu ganske godt. Det blev en dejlig og nyttig dag, hvor vi fik Holmen og Nyboder knyttet sammen.

Referent og turlleder: Kurt Franch
Foto: Jacob Rehling