



August-turen

Et kort referat af en lang tur

Det var den dag hvor sommeren var allerdejlignst, bragende solskin så mange foretrak skyggen fremfor at sidde i cykelsadlen.

"Hele 4 gæve næsten professionelle kvindelige cykelryttere samt en meget amatøragtig stifinder satte i en rimelig kraftig modvind retningen mod museet Arken i Ishøj. Det lykkedes helt uden GPS at nå frem til målet ved i starten at have havn og kanaler på styrbords side og efterfølgende Køge Bugt til bagbord langs Avedøre Holme og forbi Brøndby Strand (hér et hårdt tiltrængt pit-stop med indtagelse af diverse forfriskninger i Grill-kiosken "Havkatten").

Vel ankommet indtog vi medbragte drikkevarer og madpakke i græsset ved Ishøj Strand. Og så var der tid til at beundre COBRA-maleren (COBRA står for COPENHAGEN-BRUXELLES-AMSTERDAM (det var der nok ikke mange der vidste...)) Carl Henning Pedersens malerier, skulpturer og digte på Arken, absolut en stor oplevelse. Udstillingen er slut nu, men interesserede kan læse mere på dette link:



På vej mod store oplevelser har vi et lille pitstop under skygfulde træer.

Dette er ikke Carl-Henning Pedersen men vores turguide Gunnar der forsøger at skaffe fire høns til Gadespejlets bingo

<http://politiken.dk/ibyen/nyheder/kunst/anmeldelser/ECE1888852/gennemtaenkt-udstilling-med-cobra-fantasier-overbeviser-ikke/>

Og så gik det i fuld fart hjemad hjulpet af en god agten-for-tværs. Gittes overarmsbårede distance- (i alt 45 km) og fartmåler kunne næsten ikke følge med, da hastigheden til tider var en del over 20 km/time, mere end det dobbelte af udturens gennemsnitsfart. Alt i alt endnu en super tur.

*Referent og turlleder Gunnar Bloch-Petersen
Foto: Birthe Venborg*