



Kongelundsfortet er et besøg værd.

Juni-turen

En cykeltur til det sydlige Amager

Det er sjældent, at man oplever en sommerdag med en sigtbarhed der gjorde, at man fra Kongelundsfortet kunne se Stevns Fyr og Møn.

Vi var 16 cykelglade Halvtolv motionister, der med vinden i ryggen blev blidt skubbet mod det sydlige Amager. Vi kørte langs havnen og så, hvordan Islands Brygge er ved at udvikle en ny spændende bydel. Fra Kalvebodsbroen til Kongelunden cyklede vi på det nye dige som er forhøjet med to meter for at reducere risikoen for stormflodskatastrofer i de lavtliggende områder. En stormflod kan resultere i afbrydelse af Øresundsforbindelsen og Metroen og store villaområder i Tårnby og Øre-

staden vil blive oversvømmet .

På diget er der placeret fire fugletårne, og de fugleinteresserede halvtolv så bl.a. den Rødhovede And, som er en sjælden gæst i Danmark. I 2011 var der kun registreret otte par herhjemme.

Strandengene er fredede og er et såkaldt Natura 2000-område. Derfor foregik anlægsarbejdet af diget uden for fuglenes yngleperioder og med stort hensyn til den meget sjældne grønbroget tudse som der er en lille bestand af på Vestamager.

Videre gik det gennem Kongelunden, hvor vi plukkede ramsløg.

Jonas Collin var ophavsmand til Kongelun-



den. Da der var stor mangel på brænde og gavntræ på Amager og faktisk overalt i Danmark, overtalte han i 1818 beboerne i St. Magleby til at få plantet skov på deres fælles græsningsareal.

I 1841 flyttede Det kgl. Fasaneri fra Jægerspris til Kongelunden, og selv om fasaneriet blev nedlagt i 1920, er der den dag i dag et betydeligt antal fasaner i Kongelunden. Kongelundsfortet var et militæranlæg på Amagers sydspids. Indtil 1996 var det militært område.

Det blev opført som kystbatteri i tiden 1914-1916. Dets funktion var at beskytte de minefelter, der i en krigssituation skulle udlægges i Køge bugt for at forhindre fjendtlige flådestyrker i at operere i farvandet.

1959 lavedes Kongelundsfortet om til radarstation for Nike/Hawk raketter.

I 1982 nedlagdes Kongelundsfortet, og 1996 overdroges Fortet til Dragør Kommune.

Jacob Rehling fortalte med stor indlevelse om fortets spændende historie som det sidste fort i Københavns befæstning

Vi spiste her vores medbragte klemmer og nød den fantastiske udsigt over vådområderne, Køge Bugt til Stevns og Møn.

På hjemturen kørte vi ad Kanalvej og oplevede tjørnen, når den blomstrer og er aller-smukkest. Vi drak kaffe i Vestamager Naturcenter efter en oplevelsesrig dag.

Referent: Preben Thorup / Foto: Jacob Rehling

Indgangen til Kongelundsfortet.



En lille pause ved Kalvebodbroen.



Naturcenter Amager er for legebørn i alle aldre.