

Maj-turen 2013

# Vilhelm Lauritzens lufthavnsterminal



I strålende majsol cyklede vi rigtig mange (31) halvtolvere den lige vej til terminalen, for at vi kunne være fremme kl. Halvtolv!

Lufthavnens historiske gruppe tog imod os i forhallen og ledte os via Dronningens værelse (askebægret manglede) til Hammers restaurant, hvor vi hørte om Vilhelm Lauritzen og hans nu fredede lufthavnsterminal bygget i 1939. I 1999 blev terminalen flyttet 3,8 km, da den lå i vejen for udvidelser. Inge Wredstrøm, projektleder på flytningen, fortalte levende og viste video fra flytningen, en imponerende teknisk bedrift, der løb op i mere end 100 mio. kr., hvor det oprindelige byggeri havde kostet 1 mio. kr.!

I forbindelse med flytningen blev terminalen renset for alle ændringer og tilbygninger, så den i dag står ren og flot, som da den blev opført.

Vi spiste vores madpakker, i dag på paptallerkener, i de fornemme omgivelser og blev budt på kaffe inden rundvisningen.



Flemming Jørgensen og Jørgen Mangor var vores værter resten af dagen. De har været ansat i Lufthavnen siden 56/58, så de kunne give os et levende billede af en imponerende teknisk udvikling krydret med mange historier fra "gamle dage". Vi studerede Lauritzens arkitektur, som er enkel og stram, men



med organiske former, bløde farver og brug af træ, som vi også kender det fra det tidligere radiohus. Vi besøgte det gamle flyveledertårn og radiostation, hvortil vores værter gennem mange år med ildhu har samlet inventar, så det i dag er udstyret, om trent som det var.

Mættede med indtryk og anekdoter sluttede vi, hvor vi begyndte i Hammers restaurant. Terminalen benyttes i dag til undervisning og visse administrative funktioner, men også til Dronningens modtagelse af kongelige og

*Hammers restaurant var igen befolket denne gang af interesserede halvtolvere.*

*Det var spændende at være i tårnet og opleve, hvor "primitivt" det foregik for bare få år siden*

statsoverhoveder fra andre lande. Jørgen Mangor, der har været ansvarlig for disse modtagelser i mange år, fortalte og viste video fra et statsbesøg. Selvom en sådan modtagelse måske blot varer 20 minutter, så involverer det mange menneskers og mange dages forberedelser.

Vi sagde tusind tak til vores entusiastiske værter med nogle flasker og inviterede dem til at besøge os i Halvtolv.

Vi ville gerne i samlet flok være kørt til stranden på vejen hjem for at nyde det gode vejr, men tiden var efterhånden knap for mange. Sommerens ture vil dog fokusere på naturen, så må vi håbe, at vejret bliver lige så godt.

*Arrangør og referent: Jacob Rehling*