



November-turen 2012

Den dag København var smukkest

Med hjælp fra Anita Møhlenberg, der bestyrer det fælles kontor for Garnisonskirken, Marmorkirken og Kastelskirken, havde vi tilrettelagt et besøg i de to førstnævnte.

Vi cyklede via Knippelsbro langs havnen til Sct. Annæ Plads, hvor sognepræst Claus Oldenburg tog imod os i Garnisonskirken. Her fortalte han ikke blot om kirkens historie fra den i 1706 stod færdig som hærens kirke i København, men gav os også et engageret og levende rids af Københavns historie som garnisonsby fra Chr. IV til i dag. Imponerende! Kirken er et meget smukt og enkelt rum, som er karakteristisk ved sine pulpiter i to etager. Det kan minde om et teater med loger, og det giver plads til rigtig mange mennesker

- op mod 1000 kan sidde ned og se og høre godt. Kirken har en fin akustik og er meget brugt også som koncertrum. Jeg tror mange af os fik lyst til ved lejlighed at opleve et af kirkens mange musikalske arrangementer.

Herfra fulgte vi med kirketjener Jan Nissen den korte vej til Marmorkirken/Frederikskirken. Referenten fortalte kort om kirkens særprægede tilblivelseshistorie fra Eigtveds første tegninger omkring 1740 over Frederik V's grundstensnedlæggelse i 1749 til kirken efter mange år som påbegyndt ruin endelig færdiggøres af den energiske og formuende C.F. Tietgen i 1894, således at den oprindelige plan for Frederiksstaden kunne afsluttes, blot med ét lille skår i glæden – "Tietgens ær-



Cykelholder efter nedstigningen fra kuplen som er bygget som en dobbelkuppel med Filippo Brunelleschis kuppel på domkirken i Firenze som forbillede.

Og så var kaffen klar...

gelse" på hjørnegrunden ved St. Kongensgade. Og så skulle vi ellers op i tårnet for at nyde den imponerende udsigt over Frederiksstaden og hele byen. Kirketjener Jan viste os vejen ad ofte klaustrufobisk snævre gange de 256 trin op til balkonen, der omkranser tårnet over kuplen. Og hvilken udsigt! Vi var begunstigede af klart solskinsvejr, så Øresundbro, og det meste af byen og Amager lå smukt og let genkendeligt for vores fødder. Vi kan varmt anbefale et besøg i Marmorkirkens tårn.



Og så skulle vi også røre os og have spist de medbragte klemmer. Indtil nu havde vi været ca. 25 deltagere incl. 3 uden cykler. De fleste fortsatte via Kartoffelrækkerne over den ny flydebro i Sortedams Doseringen til den for 196 mio.kr. reoverede Fælledpark med en af Nordeuropas største og flotteste

skateboardparker, fælledsøen, staudehaven, dansepladsen, kunstgræsbanen og den franske plads med en lang række udfoldelsesmuligheder for små og store. Madpakkerne og kaffen blev nydt i solen ved søen, og så gik det ellers hjemad.

En stor tak til Claus Oldenburg, Jan Nissen og vor egen Anita for deres væsentlige bidrag til denne dejlige cykeltur med Kvart-i-Elleve !
Der blev cyklet 14 km.

Referent og fotograf: Jacob Rehling