

## Kvart i Elleves oktober-tur: En farverig oplevelse på en grævejrsmiddag



Passende til lejligheden er Eva klædt i en rød vindjakke fra HM til 586 kr. Her sammen med vore værter Janni og Finn.

Dagen startede med massiv regn, men klokken kvart i elleve lysnede det, og vi fik 23 km i skønt efterårsvejr.

Vi cyklede over Rådhuspladsen og så den nye spændende plads foran Vartov. Videre gik det over Frederiksberg ad den grønne kile til Den Røde Plads på Nørrebro. Her ventede Janni og Finn på os. Med Janni som guide så vi Nørrebros nye byrum, Superkilen, der er udviklet i et samarbejde mellem arkitekter fra Bjarke Ingels Group (BIG), de berlinske landskabsarkitekter Topotek1 og kunstnergruppen Superflex. Selve anlægget har kostet 58,5 mill.

Superkilen er indrettet med byinventar, træer og skilte fra hele verden. Picnicborde fra Armenien, basketballkurve fra Mogadishu, kloakdæksler fra Zanzibar, en fantastisk japansk blæksprutterutsjebane, lidt halvvisne palmer fra Kina og en ko fra Spanien eller var det en tyr? Pladsens højdepunkt er en stor halvt asfaltbelagt, halvt græs-begroet bakke, som folk elsker at bestige. Alt er ledsaget af små skilte på dansk og originalsproget samlet i en åben antropologisk have.

Vi fulgte med Janni og Finn gennem pladsen til deres hjem i Midgård et seniorbofællesskab i Mjølnerparken. Her skal man ville fællesskabet. Man drikker kaffe sammen to gange om ugen, griller en gang om ugen og har mange andre fælles arrangementer.



Bofælleskabet laver også arrangementer for de øvrige beboere i Mjølnerparken, som hovedsageligt består af flygtninge og indvandrere. Mjølnerparken blev bygget for 25 år siden og er et alment boligbyggeri med 560 boliger.

Finn: "I pressen læser man ofte de negative historier om Mjølnerparken, men Mjølnerparken rummer langt flere positive sider end negative, men dem hører vi sjældent om. Vi har lektiehjælp, kulturelle fester og arrangementer, klubber for unge samt ældre og meget mere".

Vi var overraskede over de smukke gårdrum med grillsteder, bænke, borde og spændende skulpturelle legeredskaber. Vi bemærkede også, at der i hver gård var smukke patinerede jernkasser fyldt med krydderurter som beboerne frit kunne tage. Vi var enige om, at den idé også kunne bruges på Halvtolv.

Mjølnerparken har rigtig meget at byde på og vi blev modtaget med stor gæstfrihed af Janni og Finn, to ildsjæle som vi kom til at beundre og holde af.

Turen hjem gik igen ad den grønne kile til Sydhavnen og hjem langs havnen med et enkelt kaffebreak i medborgerhuset på Islands Brygge.

Turguide: Kurt Frank • Referat: Preben Thorup