



Juli-turen

Vesterbros åndehuller

“En fuglevinge på jorden”.

Sådan lød overskriften på en avisartikel, der beskrev et over 8.000 m² stort, prisbelønnet gårdhaveanlæg bag Skydebanegade, Absalonsgade, Istedgade og Sønder Boulevard udformet af landskabsarkitekten Charlotte Skibsted i år 2000.

Denne artikel havde givet inspiration til juli-turens tema: “Vesterbros åndehuller”.

Vi cyklede langs Islands Brygge, ad Bryggebroen, Dybbølsbro og Skelbækgade til området ved Skydebanen.

Det var svært at få øje på fuglevingen, den ses kun som et designgrundlag, hvis man kigger ned fra de øverste lejligheder. Det usædvanlige ved den store have er terrænuformningen. Den bølgende, så der bliver rum til det hele, både ro, oplevelser og overraskelser. Ingen steder kan man overskue alt. Fællesarealer, bl.a. med scene og grillpladser, afløses af mere private og meget forskellige haveområder. Til børnene er der store sandkasser, bakker, store sten, pilehytter, slyngegede juglestier, små urtehaver og meget mere. Den store og frodige gårdhave er resultatet af en omfattende sanering af baghuse, skure m.m. De gamle facader mod gårdene er renoverede og suppleret med altaner, fremspring m.m., og langs

Skydebanegade har nedrivningerne blotlagt en markant gavlmur, der nu rejser sig som et sandfarvet ørkenfort. (Se foto).

En fredfyldt oase, hvor det er svært at forestille sig at Vesterbros byliv ligger lige udenfor.

På en bænk i haven fik vi historien om Den kgl. Skydebane, der omkring 1750 flyttede uden for byen. Skytterne lå, hvor Istedgade går i dag, herfra skød de mod skiver i strandkanten, så forbere ikke gjorde ulykker. Som jernbanen og byen udviklede sig måtte skydeselskabet trække sig tilbage mod klubhuset (Kbh. Bymuseum), og man byggede den borglignende skydebanemur, der alene havde til formål at agere bagstopper for skyderierne. I dag er her en meget brugt legeplads med park, som vi også så på en lille spadsetur til museumsgaden i Absalonsgade og Bymuseet. (Foto).

Ved parken finder man også en meget særpræget udformning af en gavlmur med forskudte altaner, slyngplanter, “antik” teglmur og vand, der løber ned ad facaden til en bæk, som forsvinder i parken. (Foto)

Næste åndehul var Saxoparken et par hundrede meter væk. En mindre, åben park etableret ved sanering. Her ligger Vesterbros Naturværksted med et lille område,



hvor børnene kan få naturen under neglene under pædagogisk vejledning. Saxogade er delvist byfornyset, og gaden er lukket for gennemkørsel af et nyt byggeri, der også rummer institutioner med parkrum. I det hele taget var det overraskende at opleve, hvor lyst, grønt, frodigt og fredeligt Vesterbro kan være, og det er tydeligt at se, at de unge, ressourcestærke familier har taget byen til sig. Bl.a. illustreret af en super hot og flot forretning med eksklusive designing midt mellem kiosker, pizza og barer.

Herfra cyklede vi til Enghave Plads og Park. På pladsen en meget smuk, lille have for børnene ved en institution, skateplads og tilråb fra bramfri herrer med runde maver og øl i hånd. Få af os havde været i Enghaveparken, der ud over det store, centrale område med musikscene rummer nogle meget smukke og intime haverum. Her spiste vi så frokosten.

Så videre på cykel en kort tur til Humleby, der minder om Kartoffelrækkerne og de andre arbejderboliger i København, der er bygget i slutningen af 1800-tallet.

Her havde vi lokalkendt guide, idet Hanne Elme-

lund har boet her i mange år. I dag en fredfyldt, blomstrende og charmerende enklave i byen. Beboerne har købt et af husene, hvor der tidligere lå en lokal købmand. Det er nu indrettet som fælleshus.

Sidste åndehul på turen var endnu en stor gårdhave i Hedebygade på godt 5.000 m² fremkommet ved sanering i 1975 og en senere renovering af gårdrum og alle facader til nordens største byøkologiske projekt (360 mio.kr.). Alle indvendige facader er fornyet med glaspartier, karnapper, altaner, solfangere og meget andet. Det hele giver et utrolig spændende og varieret billede – næsten som et kunstværk. Haven mindede om Skydebanehaven, men her ligger der et rummeligt fælleshus bygget ind i en bakke, som børnene kan lege på. (Foto). Her har referenten været til fest et par gange, og det fungerer rigtig fint.

Ikke den længste cykeltur, vi har været på, men en tur, hvor vi nok alle fik en overraskende og fin oplevelse af, hvad Vesterbro også kan være.

Referent Jacob Rehling